

Halte 10

(Hal 5, Kessel-Lo)



Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

We noemen elkaar 'broeders' en 'zusters', als kinderen van Onze Hemelse Vader.

Jezus Christus staat aan het Hoofd van de Kerk en Hij roept ook in deze tijd, Zijn Profeten en Apostelen, zoals in vroegere dagen.

Zij leiden de kerk onder inspiratie en openbaring.

De huidige profeet is president Nelson.

Het gezinsleven staat centraal.

In de tempels worden gezinsleden, na het burgerlijk huwelijk, aan elkaar 'verzegeld' waardoor ze 'eeuwig' met elkaar verbonden blijven.

De gebedshuizen zijn multifunctioneel. Ze dienen als keuken, als klaslokaal, als ontspanningsruimte.

Ze zijn financieel volledig onafhankelijk, door vrijwillige maandelijkse bijdragen.

We geloven dat goed doen voor je

medemens, een dienst is aan God. Eerlijkheid, trouw, deugdzaam leven, goed doen voor ALLE mensen, zijn belangrijke basiswaarden.

Wereldwijd hebben we een welzijnsprogramma.

We vasten maandelijks en het gespaarde geld doneren we aan mensen die het financieel moeilijk hebben.

Elk gezin van de Wijk (kerkgemeenschap), krijgt een koppel zusters/broeders toegewezen, die over je waakt en waarop je steeds kunt rekenen. Zo dragen we zorg voor elkaar.



Halte 11

(Hal 5, Kessel-Lo)



KU Leuven Lifestance Network (KULLN)

KU Leuven Lifestance Network is een netwerk van internationale vertegenwoordigers van vele religieuze en niet-confessionele levensgemeenschappen en groepen die actief zijn in en rond Leuven en haar universiteit.

Het doel van het netwerk is om innovatieve samenwerking aan te moedigen en eraan deel te nemen ten dienste van de gemeenschap.



Het netwerk is voorstander van een open en eerlijke dialoog op basis van wederzijds begrip en respect en hoopt daarom een rol te spelen bij het opbouwen van vrede en het bevorderen van harmonie tussen religies en niet-confessionele levensgemeenschappen.

Door het organiseren en/of meewerken aan activiteiten als: lunch meditaties, multireligieus gebed voor vrede, activiteiten die ontmoeting en dialoog stimuleren, internationale studentenbeurs van de KUL, Solidarity with Muslims (na de gruwelijke aanslagen in Christchurch in New Zealand), Fast-a-thon (een evenement dat in de maand Ramadan wordt gehouden op universiteitscampussen in Noord-Amerika om bewustzijn te creëren over het hongerprobleem, maar ook over de islamitische manier van leven en moslims) We ondersteunen en behartigen de belangen van de aangesloten groepen. Zo dragen we zorg voor elkaar en voor de samenleving.

Contact: lifestance@kuleuven.be

Halte 12

(Abdij van Park 7 Heverlee)

De abdijkerk is vrij toegankelijk.

Voor een museumbezoek in PARCUM dient gereserveerd te worden. (coronaregels)



PARCUM

PARCUM is een museum en expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur, door de Vlaamse overheid erkend.

Ons museum toont de collectie religieus erfgoed van PARCUM en Abdij van Park.

Het museum brengt tijdelijke thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur. Bijzondere aandacht gaat naar dialoog in de multireligieuze en superdiverse samenleving van vandaag.

Bij PARCUM vinden we dat religieus erfgoed een inspiratiebron en uitnodiging tot dialoog kan zijn voor iedereen want door elkaar beter te leren kennen komen we tot wederzijds begrip.

Dat is ook “zorgen voor elkaar” !

Op 11 november 2018, een eeuw na Wapenstilstand, klonk voor het eerst sinds meer dan twee eeuwen opnieuw beiaardmuziek in en rond de Abdij van Park. Sindsdien ondersteunt de Vredesbeiaard de spirituele sfeer van de norbertijnenabdij en is hij een muzikale tolk van vrede en verzoening.



Contact: Info@parcum.be

De abdijkerk is vrij toegankelijk. Voor een museumbezoek dient gereserveerd te worden. (coronaregels). www.parcum.be

Halte 13

(Sint-Geertruikerk, Sint-Geertrui abdij 10, Leuven)



Pastorale zone "Leuven aan de Dijle"

De pastorale zone Leuven aan de Dijle bestaat uit 10 katholieke geloofsgemeenschappen binnen en buiten de ring van Leuven.

De bedoeling is dat de kracht van de boodschap van het evangelie in de dagelijkse realiteit opnieuw wordt gehoord.

De uitdaging voor deze gemeenschappen is te groeien naar meer eenheid als een zondagsgemeenschap, door het samen vieren van het geloof, de verkondiging en beleving van de waarden van het evangelie in de directe



omgeving en de samenleving, en de pastorale zorg en dienst aan medemensen - op de eerste plaats de armen en minderbedeelden in de breedste zin van het woord.

Zo worden mensen samengebracht om hen op een eenvoudige maar krachtige wijze het evangelie aan te bieden, zodat ze de stem van Jezus kunnen horen en in hun hart worden getroffen door de wijsheid van zijn liefde.

Contact: johnsteffen@skynet.be

Halte 14

(Sint-Antoniuskapel, Pater Damiaanplein, Leuven)



St. Martha & St. Mary's Anglican Church

We zijn een Christelijke gemeenschap.

De meeste leden zijn Engelstalig. Het grootste deel van de liturgie is daardoor in het Engels, maar we proberen ook om het Nederlands in onze eredienst op te nemen.

We behoren tot de "Church of England", dat zelf deel uitmaakt van de wereldwijde Anglicaanse Kerkgemeenschap.

Wij zijn zowel "katholiek" als "gereformeerd".

"Katholiek" omdat onze kerk zowel universeel als apostolisch. De term apostolisch impliceert dat de leringen en de bisschoppen van de Kerk van Engeland rechtstreeks teruggaan naar de apostelen van Christus zelf.

We zijn "gereformeerd", omdat de Kerk van Engeland beïnvloed is door de Protestantse Reformatie. Wij geloven in Jezus als Verlosser.

In de Anglicaanse geest houden we vast aan de twee sacramenten die door Christus zijn voorgeschreven: de doop en de eucharistie. We ontmoeten elkaar zondagavond om 18.30 u voor een avonddienst met communie.

Behoren tot de Kerk St. Martha & St Mary betekent voortdurend op zoek gaan hoe we ons geloof en de boodschap van het Evangelie concreet kunnen vertalen naar de wereld hier en nu. We geloven in gendergelijkheid, in rechten voor vreemdelingen en migranten, in de waardigheid van alle mensen, alle volkeren, alle religies, overal.

We geloven in de boodschap van Jezus: Heb elkaar lief.

We ontmoeten elkaar voor discussies over uiteenlopende thema's ('Philosophy Café), we organiseren acties (lokaal en internationaal) en extra gebedsmomenten. We willen er zijn voor elkaar.



Contact: anglicanchaplainleuven@gmail.com

Halte 15

(Mariakapel, Matadilaan 6 Heverlee)



Verenigde Protestantse Kerk in Leuven

De Verenigde Protestantse Kerk in Leuven maakt deel uit van de Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB). Het begrip “verenigde” verwijst naar het samengaan van verschillende stromingen binnen de protestantse kerken in België. In de kerkdienst op zondagmorgen (gebed, zang, bijbellezing, uitleg en duiding) bezinnen en oriënteren wij ons, geïnspireerd door wat Jezus onderwees en liet zien: dat ons bestaan gedragen wordt door de liefde van God en, ondanks alle gebrokenheid, een diepe zin heeft.



Ook de kinderen en jongeren krijgen de tijd om op hun speelse wijze en in hun eigen ruimte creatief bezig te zijn met verhalen uit de bijbel. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting en gesprek bij de koffie.

Door de week plannen we lees- en gesprekskringen waar iedereen, wel/niet kerkelijk of gelovig, welkom is en waar op een eigentijdse wijze, kritisch wordt nagedacht en gesproken over bijbel, geloof en maatschappij.

We willen een open en gastvrije kerk-in-de-stad zijn met oog voor de noden in de samenleving, in verbondenheid met jong en oud, ongeacht afkomst, nationaliteit of cultuur. We doen vrijwilligerswerk in woonzorgcentra, het bezoeken en begeleiden van vluchtelingen, samenwerken met het Protestants Sociaal Centrum (PSC) in Brussel en Antwerpen, het ondersteunen van het Vluchtelingenhuis (Witsele), het buurthuis 't Lampeke, Poverello en andere “goede doelen”.

In deze tijd van lockdown hebben wij, intern, voor onze gemeenschap, een “telefoonservice”. Mensen kunnen bellen als ze hulp nodig hebben, thuis, of bij het boodschappen doen of voor een praatje... Zo zorgen we goed voor elkaar!

Contact: ernst.veen@telenet.be

Halte 16

(Naamsestraat 57 A, Leuven)



Vredeskerk Sint-Michiel

In de Sint-Michielskerk worden Nederlandstalige en Spaanstalige erediensten verzorgd.

Een belangrijke Spaanssprekende gemeenschap in Leuven (vooral afkomstig uit Zuid-Amerika) heeft hier haar “thuis” gevonden.

Mede dankzij het nieuwe en indrukwekkende Contiusorgel, en de bijzondere akoestiek van de kerk, wordt de Kerk ook vaak uitgekozen als partner in vele activiteiten en projecten die muziek met religieuze beleving verbinden: artiestenmissen, vredeskansel, benefietconcerten.

In zijn parochiewerking heeft de Sint-Michielsparochie steeds een sterk geloof gehad in de kracht van vrede die mensen samenbrengt: door een thuis te zijn voor vele gemeenschappen en deze met elkaar te verbinden, door internationale aandacht voor vrede en de ondersteuning van projecten, door het kerkgebouw open te stellen voor

vredesinitiatieven van andere groepen, door het inweven van vredes zorg en solidariteit in de liturgieën en spiritualiteit.

Het woord "vrede" dient in zijn grote meervoudigheid begrepen te worden: persoonlijke vrede, vrede in het gezin, wereldvrede...

De Sint-Michielskerk te Leuven wil een open huis zijn, waar Vrede alle kansen krijgt en waar een brede gemeenschap een thuis vindt om aan Vrede te werken. Zo zorgen we goed voor elkaar!



Contact: Pater Juan Carlos Tinjaca - juankatin@gmail.com



Heb je nog vragen?

Heb je suggesties?

Wil je volgende keer meedoen - mee organiseren?

Stuur een mailtje naar

vbioleuven@gmail.com

Vul hier de zin in die we zochten



A	L	S		J	E		S	A	M	E	N		K	A	N
S	C	H	U	I	L	E	N								

Vlaams-Brabantse interlevensbeschouwelijke ontmoetingsdag

Bahá'i gemeenschap, HuisvandeMens, Al Fath moskee, Imsal moskee, Al Ihsaan moskee, Al Salam moskee, Pastorale zone "Leuven aan de Dijle", Hindoe gemeenschap, Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, St. Martha & St. Mary's Anglican Church Leuven, Verenigde Protestantse Kerk Leuven, Vredeskerk Sint-Michiël, English speaking University Parish (EUP), PARCUM, KU Leuven Lifestance Network, GrenzenbewegenLeuven, Orbit vzw, Agentschap integratie en inburgering, Beweging.net Leuven, stad Leuven dienst diversiteit en gelijke kansen